

Steengoed plan

Jezus zit op een heuvel. Heerlijk op het groene gras, onder de blauwe hemel. Hij vertelt het ene verhaal na het andere. De mensen die om Hem heen zitten, luisteren met open monden. Wanneer Jezus iets vertelt, is dat niet zomaar een verhaaltje. Hij wil je iets leren. Over God. Over Zichzelf. Over het leven met God.

‘Ik heb jullie veel verteld’, zegt Jezus, ‘maar nu moeten jullie dat niet alleen aanhoren. Jullie moeten ook dóen wat ik tegen jullie gezegd heb. Leef zoals God het graag wil.’

‘Luister, Ik vertel jullie twee korte verhalen. Het eerste gaat over een man die een nieuw huis wil bouwen. Hij wil het graag goed doen. Het moet een stevig huis worden, waarin hij en zijn gezin veilig kunnen wonen.

Hij zoekt de goede plek voor het huis. Dat is niet gemakkelijk. De ene plek is te dicht bij het water. Een andere is er juist te ver bij vandaan. Weer een andere plek lijkt wel mooi, maar daar zou het huis scheef komen te staan. Na lang zoeken heeft de man de perfecte plek gevonden: op een rots. Daar zal zijn nieuwe huis stevig en veilig staan.

De man gaat aan de slag en op een dag is het huis klaar. Het is een prachtig huis geworden. Een prima plek om te wonen. De hele familie verhuist ernaar toe.

En dan gaat het hard regenen, daar kan het huis op de rots wel tegen. Maar het regent niet alleen: het gaat ook heel hard stormen, maar ook daar kan het huis op de rots best tegen. Door al de regen wordt de rivier heel breed, maar bij het huis op de rots kan het water niet komen, want dat staat veilig hoog en droog op de rots.’

‘Wanneer je doet wat Ik je vertel, lijkt je op deze man’, zegt Jezus, ‘jouw leven is dan als een huis dat tegen een stootje kan. Ik ben de Rots om op te bouwen.’

‘Het tweede verhaal gaat over een andere man die ook een huis wil bouwen. Hij wil graag dat zijn huis snel klaar is. Hij heeft al snel een plek gevonden. De plek is wel erg dicht bij de rivier, maar nu schijnt het zonnetje lekker en er is geen wolkje aan de lucht.

De man bouwt zijn huis op het zand. Dat is lekker snel en gemakkelijk. Het huisje is niet zo mooi en niet echt stevig, maar al gauw kan zijn hele familie erin gaan wonen en daar gaat het om.



Dan gaat het hard regenen. Daar kan het dak helemaal niet tegen en het begint de lekken. Het water komt eerst met druppels naar binnen, maar wanneer het blijft regenen, worden de druppels stralen water. Al snel is de grond drijfnat en wordt het binnen een grote modderpoel. Daarna gaat het ook nog eens hard stormen en al gauw is het hele dak weggewaaid. Door al de regen wordt de rivier heel breed en het huis komt in de rivier te staan. Het zand onder het huis spoelt weg en dan ... stort het huis in. Het is weg. Je ziet er niets meer van terug.’

‘Wanneer je niet doet wat Ik je vertel,’ zegt Jezus, ‘lijk je op deze tweede man. Jouw leven is dan een huis dat niet stevig is en zomaar in elkaar stort.’

De mensen in het groene gras, onder de blauwe hemel begrijpen heel goed wat Jezus hen wil duidelijk maken. Ze zeggen tegen elkaar dat ze willen lijken op de man die een stevig huis bouwt. Ze willen doen wat Jezus zegt. Ze willen Hem volgen.

Dit verhaal lees je in de Bijbel. Het staat in het boek Matteüs, hoofdstuk 7.